

CORSICA^{MADE}

- Cirque de la Solitude, GR20 Noord, 15 juni, 12:00 uur



- Kathedraal Santa Maria Assunta, Ajaccio, 19 februari, 10:00 uur



- Santa Giulia, Porto-Vecchio, 11 mei, 15:00 uur



* Prikkeluwzintuigen.

visit-corsica.com

Ontdek de website corsica-made.com via uw smartphone





CORSICA^{MADE}



* *Inhoud.*

Voorwoord 04 - 05

Steden 06 - 15

Rondom de zee 16 - 25

Natuurervaringen 26 - 35

Eiland met karakter 36 - 45

Toerismebureau's en VVV-kantoren 46 - 47





* **VOORWOORD.**

Het Bureau voor Toerisme van Corsica is zeer verheugd dat zij Corsica met een nieuwe beeldvorming meer bekendheid kan geven. Corsica Made is een marktfilosofie die streeft naar een grotere bekendheid van het authentieke Corsica en de Corsicaanse volksaard.

Met deze brochure krijgt u uitgebreide informatie over het eiland aan de hand van thema's die de diversiteit van het eiland illustreren, zoals de steden, de vele verschillende landschappen, de bijzondere cultuur, de gastronomie, de levenskunst, de watersport en de activiteiten in de natuur.

Het eiland biedt het hele jaar door ideeën voor een verblijf. Dit is onderdeel van de nieuwe strategie. De toeristische organisaties op het eiland zetten zich in voor een duurzaam toerisme en meer werkgelegenheid met respect voor de Corsicaanse identiteit.

Dit is het moment om een reis te maken naar het "Île de la Beauté". Een bestemming die gewoonweg uniek is!

Vanina Pieri

Directeur van het Bureau voor Toerisme van Corsica



* *Steden.*

Voor wie houdt van een paradijselijke omgeving is Corsica een absolute must.

Op Corsica zijn nog veel magische en onontdekte plekken te vinden. De Corsicanen staan bekend om hun grote gastvrijheid. U wordt op het platteland en in de grote steden met veel warmte ontvangen. Misschien zullen de eilandbewoners hun deuren voor u openen en u een inkijkje geven in hun leven. Wilt u de Corsicaanse ziel begrijpen, dan hoeft u zich er alleen maar voor open te stellen. De bewoners van Corsica voelen zich sterk verbonden met hun eiland. De contacten met Corsicanen zijn steeds verrassend en men zal u graag wegwijs maken. Men zal u zeker adviseren om een bezoek te brengen aan de vele musea en kunstcentra. Maar ook de marktjes met heerlijke gourmandises en streekproducten zijn de moeite waard, evenals de hoogstaande Corsicaanse gastronomie. Het Île de la Beauté, zoals Corsica wordt genoemd, heeft echter nog veel meer te bieden. In de zomermaanden zijn er diverse muziekfestivals in dorpen en steden, zoals de "Nuits de la Guitarre" in Patrimonio, het festival "Porto Latino" in Saint Florent en "Calvi on the rocks". In elk seizoen klopt het hart van het eiland op het ritme van culturele evenementen, zoals in Bastia waar een Italiaans Filmfestival wordt gehouden. Houdt u van luxe en comfort, dan zijn er de klasse hotels waar gastvrijheid en elegantie de boventoon voeren. De steden Sartène en Bastia zijn «Villes d'Art et d'Histoire» waar u onder de indruk zult raken van de bijzondere historische monumenten. De charmante stadjes Piana en Sant Antonino behoren tot de mooiste steden van Frankrijk. Lama is een kleurrijke stad vol bloemen. De keizerlijke stad Ajaccio is uniek en het leven is er beslist aangenaam. Corsica ligt op slechts enkele uren reisafstand van verschillende Europese hoofdsteden. Het is een bijzondere bestemming met een rijk erfgoed en een zeer goede infrastructuur. Dit maakt Corsica ook zeer geschikt voor het zakelijk toerisme.

Informatie is te vinden op
visit-corsica.com

“ Gastvrijheid in een
mediterrane ambiance ”



Prestigieuze verblijven

Gastvrijheid is een eigenschap die in de Corsicaanse hotels tot kunst is verheven. In de mediterrane omgeving komen de discretie en de vakkennis van de eilandbewoners goed tot hun recht. In steden, dorpen, bij haventjes of langs wandelroutes in de bergen zult u altijd wel een kamer kunnen vinden. Er is een groot aanbod van accommodaties in alle prijsklassen. Wanneer u besluit om de begaande paden te verlaten, zult u via slingerende weggetjes op paradijselijke plekken terechtkomen. U kunt eindeloos rond dwalen over smalle paadjes die u dwars door het dichte struikgewas voeren. U zult het gevoel krijgen dat u door een ansichtkaart loopt. In het ongerepte landschap staan authentieke schaapskooien. Deze hebben de rustieke uitstraling die kenmerkend is voor Corsica. Men doet hier veel voor de bescherming van het milieu. Corsica heeft verschillende golfbanen. Liefhebbers van deze sport kunnen hun hart ophalen op de golfbaan van Sperone, vlak bij Bonifacio. Dit is de bekendste en een van de moeilijkste banen van Frankrijk, gelegen in een

magnifieke omgeving waar dicht struikgewas en krijtrotsen elkaar afwisselen. De golfbaan van Reginu ligt bij Speloncato in het hart van de Balagne tussen eeuwenoude olijfbomen op een geaccidenteerd terrein. En dan zijn er ook nog de golfbanen van Porticcio, Borgo en Lezza, bij Porto-Vecchio, die allemaal beschikken over een uitdagend parcours.

Na een golfronde kunt u een tafel reserveren in een van de uitstekende restaurants. De liefde voor de gastronomie wordt op dit eiland door en met iedereen gedeeld. Laat u verrassen door de menusuggesties van chef-koks uit Calvi, Porto-Vecchio, Ajaccio en Bastia. Uw smaakpapillen zullen worden gestreeld door authentieke maaltijden die met veel creativiteit zijn klaargemaakt. Op een discrete manier zal men er alles aan doen om het u naar de zin te maken.



Land van cultuur ...

Corsica is een eiland boordevol cultuur en als uw belangstelling hiernaar uit gaat, kunt u uw hart ophalen. Er zijn veel musea met indrukwekkende kunstschaten die een beeld geven van het verleden.

Het museum van Bastia heeft niet alleen een hele grote collectie kunstvoorwerpen maar ook een uitgebreide documentatie afdeling. In het Paleis van Fesch in Ajaccio bevindt zich de grootste collectie schilderijen van Italiaanse oude meesters na die van het Louvre. Het geboortehuis van Napoleon midden in de oude stad van Ajaccio, geeft veel informatie over het leven van de legendarische Franse keizer. Op loopafstand ligt de bibliotheek van Fesch met een bijzondere collectie oude handschriften van zeer goede kwaliteit. Laat u niet afschrikken door de twee gipsen leeuwen die door Canova zijn gemaakt naar een origineel dat zich bevindt op het graf van Paus Clemens XIII in de Sint Pieter in Rome. Het Museum voor de Prehistorie in Sartène toont een collectie gebruiksvoorwerpen die een goed beeld geven van het dagelijkse leven op het eiland in vroeger tijden. Ook in Fort Matra bij Aléria is een Museum voor de Prehistorie. Hier worden voorwerpen getoond die zijn gevonden tijdens opgravingen uit de oudheid. Bij Corte ligt het Musée de la Corse, gewijd aan de culturele antropologie en aan de geschiedenis. Het museum geeft een goed beeld van het traditionele leven op het platteland, de ontwikkeling van gewoontes en gebruiken en de aspecten van de hedendaagse eilandcultuur. Cinefielen kunnen hun hart ophalen in de Cinematheek van Porto-Vecchio.

“

De Corsicaanse musea tonen kunstschaten die een beeld geven van de geschiedenis.

”



“Religieuze monumenten met een bijzondere architectuur en schilderkunst”

Land van saamhorigheid ...

Corsica behoort tot de Latijnse wereld en veel religieuze monumenten getuigen hiervan.

Overal staan kleine kerkjes en kathedralen. De kerk van Santa Maria Assunta bij Bastia is een oude basilica uit de 12e eeuw die “A Canonica” wordt genoemd. De kerk is een meesterwerk van soberheid. De grootste kerk van Corsica, de kerk van Saint-Jean-Baptiste, rijst hoog op boven de oude haven van Bastia. Vanuit deze hoge positie overziet de toren het dagelijkse leven van de bewoners. In de keizerlijke stad Ajaccio staat een okerkleurige kathedraal waar Napoleon werd gedoopt in 1771. Het is de trots van de stad. In Murato staat een van de mooiste kerken van Corsica. Bezoekers van de Romaanse kerk van San Michele zullen onder de indruk raken van het originele decor. De religieuze monumenten op Corsica zijn bijzonder vanwege de prachtige schilderijen en de rijke architectuur. De harmonieuze afmetingen van de kerken geven aan dat de eilandbewoners beschikken over een humane visie. Bezoekers met belangstelling voor religieuze kunst zullen zeker genieten van de vele rijkdommen. De eeuwenoude gebouwen roepen grote bewondering op.



“Een reis door het terroir: *bijzondere smaakjes en authenticiteit*”

Land van ontdekkingen ...

Een wandeling over de kleurrijke marktjes van Corsica is vol verrassingen, grappige gebeurtenissen en een voortdurende bron van inspiratie.

De marktjes in Ajaccio, Bastia, Île-Rousse en Calvi bieden elk weekend een overdaad aan smaken, geuren en kleuren. Druk gesticulerend prijst men zijn waren aan: kaas, fijne vleeswaren, fruit en groente gerijpt door de zon. Elke markt heeft een eigen karakter die nauw verbonden is met het leven in de streek. Het is heerlijk om op een zondagmorgen in alle rust rond te slenteren over een vlooiemarkt.

Misschien vindt u wel een zeldzaam voorwerp dat behoort tot het erfgoed van het eiland. Voor wie het eiland liever op een andere manier wil leren kennen, zijn er de rondleidingen van de toeristenbureaus.

In Bastia worden tussen april en september de «légendines» georganiseerd. Dit zijn rondwandelingen in een mooie omgeving die zijn samengesteld rond de verhalen en legendes van het eiland. Verrassend en bijzonder. In de streek rond Ajaccio worden in het voorjaar speciale dagen georganiseerd met bijzondere aandacht voor het erfgoed, de lokale tradities, het landschap en bijzondere ontmoetingen.

Wanneer aan het einde van de dag de laatste zonnestralen de aardbeibomen en de olijfbomen nog een keer doen oplichten, zult u tevreden terugkijken op een gedenkwaardig bezoek.

Voor wijnliefhebbers zijn er op Corsica talloze wijnhuizen waar unieke wijnen worden gemaakt. De tijd staat hier stil, alles draait om de wijn en deze blijkt cultuurverschillen te kunnen overbruggen. Hier heerst geen keurslijf, men heeft alle tijd en ruimte voor het proeven van de wijnen. Het zijn deze momenten waarop u de lokale wijnen op een speelse manier leert kennen. En wie veel verstand heeft van wijn kan misschien zijn eigen ideale wijn samenstellen. De wijnbouwers zullen u graag alles vertellen over de verschillende aroma's en de kunst van het wijn maken. Na de marktjes, het erfgoed en de wijn is het nu tijd voor de culinaire geneugten van het eiland. Uw reis zal u steeds verder weg voeren van de hectiek van het drukke moderne leven.



Land van smaak...

Het is geen geheim dat de Corsicaanse keuken rijk is aan culinaire specialiteiten.

Corsicanen vinden het heerlijk om met vrienden of familie te genieten van een goede maaltijd met exquisite producten. Maar het is natuurlijk ook heerlijk om door smalle straatjes te slenteren op zoek naar bijzondere winkeltjes met culinaire producten. Men heeft op Corsica veel respect voor de aarde en het milieu en daarom worden er ook uitsluitend seizoensproducten verkocht. Deze zijn bijzonder en smaakvol. Kies uit prisuttu, coppa, lonzu, figatellu of kastanjemeel, streekproducten die u allemaal aantreft in de etalages van de winkels. En bij bijzondere charcuterie gaat er natuurlijk niets boven een goede wijn. Er is een keuze uit muskaatwijn, witte wijn, rosé of rode wijn. De verkoper zal u graag adviseren. Wilt u graag alles te weten komen over de kookkunst op het eiland? Volg dan de beroemde « Routes des Sens Authentiques », routes door een streek waarbij u veel leert over de regionale kookkunst en het terroir. Wie het allemaal niet zo zwaar wil maken, kan op zomeravonden flaneren door de stadjes. In de avonden zijn de meeste winkeltjes en restaurants geopend voor een heerlijk dolce far niente. Voor Corsicanen gaat “faire du shopping” gepaard met een groot gevoel van saamhorigheid in de stad.

“Hier heeft men veel respect voor de aarde, de seizoenen en het milieu”

“ Corsica heeft een groot aanbod aan muziek, filmfestivals, internationale theatervoorstellingen, en volksfeesten. ”

Land van festivals en evenementen

Het hele jaar door wordt er op Corsica veel georganiseerd op cultureel gebied. Door de vele muziek- en filmfestivals, theatervoorstellingen en volksfeesten is er voor elk wat wils.

De religieuze vieringen van het paasweekend zijn een uiting van het sterke geloof van de bevolking. Er worden overal op het eiland processies gehouden. De gelovigen dragen hun heiligenbeelden door steden en dorpen. De bekendste processie is die van Catenacciu in Sartène. Deze staat symbool voor de kruisgang van Christus. Er zijn natuurlijk ook nog veel evenementen met een totaal ander karakter. Als u van humor houdt zijn de « Mosaïcales du rire » in Porto-Vecchio een aanrader. Hier staan de grootste komieken op het toneel. Aan het begin van de herfst is er op artistiek gebied van alles te ontdekken. Het oudste muziekfestival van Corsica, de « Musicales » van Bastia, is één groot feest met een bijzonder en gevarieerd programma. Dit geldt ook voor de optredens tijdens het festival van Porto Latino. De zinderende ritmes van de muziek in Saint-Florent maken het bijna onmogelijk om stil te blijven staan.

En dan is er nog de jazz. In Calvi en Ajaccio worden de eerste zomerfestivals georganiseerd met verleidelijke muziek, spannende klanken en een melting-pot van culturen en swing. Muziek die grenzen overstijgt. Maar dat is pas het begin, want de blues en de rockmuziek zijn in de maand juli de echte toppers. In Patrimonio klinken de gitaren zo luid, dat het hele eiland ervan zindert. In Calvi wordt op hetzelfde moment « Calvi on the Rocks » georganiseerd, een uitzinnig rockfestival met veel bekende artiesten.

Ook op het gebied van film is het aanbod op Corsica groot. In februari wordt in Bastia een Italiaans filmfestival georganiseerd dat bij cinefielen in hoog aanzien staat. Het filmfestival van Lama vindt in juli in de open lucht plaats met het platteland als thema. In Giussani organiseert de Franse acteur Robin Renucci de « Rencontres Internationales de Théâtre ».





“*Bij het vallen van de avond* is het nog steeds levendig op straat. Voor wie nog wat langer wil nagenieten, klinkt overal gitaarmuziek. De tapasbars, de wijnkelders en allerlei restaurantjes zijn nog open,
het is sfeervol en er heerst een gevoel van saamhorigheid.”



Zakelijk toerisme

Corsica is een aantrekkelijke bestemming op slechts enkele uren reisafstand van de Europese hoofdsteden. Het historische en culturele erfgoed, de goede kwaliteit van leven zonder al te veel stress en de bijzonder goede infrastructuur maken deze regio tot een speerpunt van het zakelijk toerisme.

Corsica is een goed alternatief voor uw seminars, colloquia, conferenties of congressen. Het « Palais des Congrès et d'Expositions » in Ajaccio heeft een capaciteit van 650 zitplaatsen. Het gebouw staat in het centrum van de keizerlijke stad op loopafstand van de vele idyllische jacht- en visserijhavens. Het vliegveld bevindt zich op slechts tien minuten afstand en het mooie eiland is het hele jaar goed bereikbaar. Er zijn het hele jaar door rechtstreekse vliegverbindingen van de vier vliegvelden op het eiland naar Marseille, Nice, Lyon, Parijs-Orly, Parijs-Roissy en naar diverse andere steden in Frankrijk. Er zijn zeven havens met een bootverbinding vanuit Frankrijk en Italië naar het eiland. Hier wordt gevaren met traditionele ferry's, vrachtboten en snelle veerboten.

Voor incentive reizen is Corsica de ideale bestemming met een efficiënt gebruik van de tijd. Er zijn diverse organisaties op het eiland die u op professionele wijze hulp kunnen bieden bij het samenstellen van reisprogramma's op maat.

Als u van spanning en avontuur houdt, dan zijn er talloze mogelijkheden om uw grenzen op te zoeken binnen een veilige omgeving, zoals rally's in zodiacs of snelle boten, varen met een catamaran, een jacht of een zeilboot, diepzeeduiken of zeevissen. Midden op Corsica ligt een rijk en ongerept natuurgebied, waar u het plattelandsleven kunt ontdekken tijdens een stevige wandeling of een rit met een four wheel drive, een quad of een mountainbike.

Corsica biedt talloze uitdagingen: galopperen langs het strand, vliegen met een helikopter langs de kuststreek, raften in woeste stroomversnellingen, paardrijden door dicht struikgewas (het maquis) of bergen beklimmen. U kunt dit bijzondere eiland ook leren kennen tijdens wandelingen of speurtochten. Corsica is veelzijdig en heeft op elk moment wel iets te bieden. Er zijn veel fraaie musea en historische monumenten. Corsica heeft talloze nieuwe en creatieve mogelijkheden om uw seminar of bedrijfsevenement tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken die helemaal aan uw verwachtingen zal voldoen.

“Er zijn talloze nieuwe en originele mogelijkheden voor zakelijke evenementen”





* *Rond de zee.*

Corsica is een aangename onderbreking van de dagelijkse sleur. Het leven op het eiland is nauw verbonden met de zee en er is alle tijd voor wandelen en flaneren.

Wanneer u de kleine vissershaventjes bezoekt zult u ontdekken dat de Corsicanen een grote onderlinge saamhorigheid hebben. Wanneer u vanaf de kade uitkijkt over de blauwe zee wordt duidelijk hoe groot de aantrekkingskracht van de zee altijd al is geweest. De zee roept een groot gevoel van vrijheid op en u zult steeds weer nieuwe wegen en nieuwe kuststreken ontdekken. Dit is het Corsica zoals het zich aandient wanneer u zich laat leiden door uw nieuwsgierigheid. Om de dagelijkse sleur te doorbreken spelen de seizoenen geen enkele rol. Wanneer u zich laat leiden door uw gevoel komt u op de mooiste plekjes langs de kust. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor sportieve activiteiten op dit prachtige eiland in de Middellandse Zee. De Franse schrijver Gustave Flaubert gaf misschien wel de mooiste omschrijving van het paradijselijke eiland: "de zee was kalm, de zon scheen en het azuurblauw lichtte op als helder glas ...". Corsica is een overgebleven aards paradijs!

***U vindt alle informatie op
visit-corsica.com***



“ Ontdek magische plekken met heldere *waterstromen en krekten tegen een achtergrond van grillige kliffen.* ”



Farniente, een ontspannen verblijf

Heeft u behoefte aan rust en luistert u graag naar het geluid van aanrollende golven in een paradijselijke omgeving? Dan moet u op Corsica zijn. het Île de Beauté is het hele jaar door geschikt voor een relaxte vakantie. Op schilderachtige plekken ontdekt u heldere waterstromen en kleine verlaten kreekjes met ruige rotsformaties op de achtergrond.

Maak in het voorjaar eens een wandeling over de prachtige uitgestrekte zandstranden van de Plaine Orientale, van Palombaggia of Santa Giulia in Porto Vecchio. U zult begrijpen waarom Corsica wordt beschouwd als de « bakermat van de engelen ».

Wanneer u in de zomer op het eiland komt, is er geen tijd te verliezen: trek snel uw badpak aan, leg uw handdoek en zonnecrème klaar en snuif de frisse lucht op aan de stranden van

Saint-Florent die worden omzoomd door pijnbomen. Wandel in de herfst over de beroemde Îles Sanguinaires bij Ajaccio. De archipel is een paradijs voor vogels: aalscholvers, slechtvalken, tjiptjafs en visarenden cirkelen met veel lawaai door de lucht. De toren van Parata is een oud Genuees fort dat symbool staat voor de geschiedenis van Corsica. Wanneer u hier met uw dierbaren van een bijzondere zonsondergang geniet, zult u begrijpen waarom de Franse schrijver Alphonse Daudet Corsica beschreef als een « onbedwingbaar vurig rood eiland ».

Ten slotte nog een belangrijke tip: de maand maart is al heel geschikt om aan het strand te genieten van een maaltijd van zee-egels en schaaldieren. Met een glas witte Corsicaanse wijn en een mooi uitzicht over de zee, is het een ultieme ervaring.



Sportieve activiteiten en ontspanning

Wanneer u koers zet naar Corsica voor een heilzame vakantie kunt u kiezen uit verschillende sportieve activiteiten op de stranden, zoals beach-volley of foot-volley.

De laatste jaren hebben deze strandporten veel fans gekregen op Corsica. Er is veel belangstelling voor wedstrijden waarbij jonge sporters van hoog niveau dingen om de gunst van het publiek. De evenementen zijn feestelijk en trekken veel publiek. Er wordt met veel enthousiasme gesport waarbij ook het competitieve element een rol speelt.

Waag de sprong en sport mee in een paradijselijk decor. Beach-volley en foot-volley worden op alle stranden beoefend. De nationale kampioenschappen vinden plaats in Porticcio (aan de zuidkant van de Golf van Ajaccio), Sagone en Cargèse waar de zandstranden en de schitterende baaien overlopen in de heldere zee. En de zomerzon is inderdaad behoorlijk warm, maar gelukkig heeft u na een grote inspanning maar enkele stappen nodig om afkoeling te vinden in de zee.

Wie durft er nog te zeggen dat sport, ontspanning en plezier niet goed samengaan?

*“Geniet met verve van
sportieve activiteiten
in een paradijselijke omgeving”*



“Nergens anders dan op Corsica is er zo veel landschappelijke diversiteit”

Voor mensen die houden van spanning en avontuur is Corsica meer dan zo maar een bestemming, het is een absolute topervaring.

De Corsicaanse kusten zijn maar liefst 1.000 km lang en vormen een eldorado voor watersportliefhebbers. En u vindt inderdaad nergens anders dan op Corsica zoveel landschappelijke variaties. De stranden van Calvi en Île-Rousse zijn van een maagdelijke schoonheid en voor windsurfers een absolute must. Hier vindt u nog een serene rust en een prachtige natuur om helemaal bij te tanken. Liefhebbers van zeilen kunnen hun hart ophalen in het uiterste zuiden van het eiland, waar de wind harder waait door de versmalling tussen Corsica en Sardinië. Bij Bonifacio bevinden zich de toeristische trekpleisters van Figari, Tonara, Piantarella en Santa-Manza. U vaart hier via kleine lagunes tussen de bergen door.

Er zijn veel spannende en avontuurlijke activiteiten op bijzondere plekken waar gebeeldhouwde rotsen hoog oprijzen boven mooie krekens. En met dit gevoel van vrijheid, bent u echt op Corsica aangekomen.



*“Bewonder de fraaie
kustlijn
en doe wat
uw hart u ingeeft”*

Corsica en de zee _____

*Wie heeft er nog nooit van
gedroomd een ontdekkingsreiziger
te zijn op de bodem van de zee
en langs de mooiste kusten ter
wereld?*

Op Corsica is alles mogelijk, het eiland beschikt over rijke landschappen en er wordt van alles georganiseerd. Maak een keuze uit het aanbod en geniet van de schoonheid van de Corsicaanse kuststreken. Er worden miniboottochten georganiseerd, maar u kunt ook een zeilboot huren waarmee u langs de mooiste kuststreken vaart. U kunt koers zetten naar de Lavezzi eilanden of naar de toeristische trekpleister van Girolata, die deel uitmaakt van het werelderfgoed van de UNESCO. De stranden van Saleccia zijn alleen via de zee bereikbaar. Een boottocht brengt u naar de historische plek waar de Toren van Mortella staat, het ijkpunt van de Agriaten. Liefhebbers van snelheid kunnen jetski's huren om daarmee de golven te lijf te gaan. Het valt niet mee om te moeten kiezen tussen het land of de zee!



“ Voor u strekt zich de mare nostrum van de Romeinen uit, boordevol kracht en karakter. De zee oogt vredig *en is een genot om naar te kijken* ”

Geniet met het hele gezin van een onvergetelijke boottocht op zee waarbij u in korte tijd een aantal van de mooiste plekjes van het eiland bezoekt.

Er vertrekken boten uit Ajaccio, Cargese, Porto of Calvi naar Scandola, waar de natuur bijzonder is. Het regionale natuurpark van Corsica wordt omgeven door de zee en bij Scandola is de maritieme flora museaal en bijzonder indrukwekkend. Corsica heeft een vulkanische oorsprong en het natuurpark biedt een explosie van kleuren en de meest fantastische landschappen. De zoete geur van bloemen vermengt zich overal met de zuiverheid van het water en het natuurpark is een groene long in het Middellandse zeegebied.

Op een uur varen vanuit Bonifacio liggen de Lavezzi eilanden. Ook hier treft u het verleidelijke panorama van een magnifiek natuurgebied dat een paradijs vormt voor duikers. Overal liggen kleine eilandjes met strandjes, kristalhelder water en verscholen krekens.

De mare nostrum van de Romeinen is karaktervol en sterk. De vredige zeegrot van Sdragonato ligt onder de kliffen van Bonifacio en de ontdekking ervan is een feest voor uw zintuigen. Corsica is ook de ideale omgeving voor het maken van zeiltochten, die door de verschillende zeilverenigingen worden aangeboden. Er zijn arrangementen waarbij u de zeilsport kunt combineren met bijzondere ontdekkingen. Uw kinderen kunnen zich vermaken in de « jardin des mers », een watertuin waar zij worden ingewijd in allerlei vormen van waterplezier. Corsica is echt een koninkrijk op zee, waar alles mogelijk, bijzonder en magisch is!



Een wereld vol schatten onder water

De schoonheid van Corsica is een bron van eeuwigdurende debatten: wat zijn de mooiste stranden, waar bevinden zich de mooiste bergtoppen? Over een ding is men het altijd eens: de mooiste zeeschatten zijn te vinden aan de voet van de natuurgebieden.

Ervaren duikers zijn van mening dat de mooiste duikgebieden te vinden zijn in het beschermde natuurgebied van de Îles Cerbicales, maar ook bij de Lavezzi eilanden, de archipel van Finochiarola en bij Scandola zijn fraaie duikgebieden. Heel wat mensen hebben een levenslange passie overgehouden aan hun eerste duikersdoop in de Corsicaanse wateren. In een uitzonderlijk mooi beschermd natuurgebied, omgeven door zeesprinkhanen en datumosselen maakt u een ontdekkingsreis door de mooiste zeegebieden van Corsica. De instructeurs van de verschillende duikverenigingen op het eiland, zullen u onverwachte plekjes laten zien. En voor wie graag iets nieuws wil uitproberen is snorkelen een bijzondere ervaring. Deze sport wordt in ondiep water beoefend en voert langs allerlei riffen. De sport is een goede inwijding in de maritieme biologie.

Voor liefhebbers van zeevissen en de jacht onder water is Corsica de perfecte plek. Het zachte klimaat en het heldere water zijn gunstig voor allerlei vissoorten.

Wie net als Hemingway er toch maar liever op uit gaat met een vissersbootje, moet in Ajaccio zijn. De stad weerspiegelt zich in het water van de oude haven. Oude en ervaren vissers praten graag over de verschillende technieken van de visvangst, die "traine" en "broumé" worden genoemd. Op zee worden bijzondere mediterrane vissen gevangen, zoals de barracuda, de denti (tandvis) of de liche (roofvis). De visvangst gaat hier samen met levenskunst waarbij plezier, nieuwsgierigheid en gastvrijheid voorop staan.

Neem de tijd om te kijken en te luisteren naar de eilandbewoners, die in volstrekte harmonie leven met de zee.

“ Corsicanen leven in harmonie met de zee, die onderdeel is van hun identiteit ”

“ Beleef avonturen onder zee en ontdek een verrassende *en magnifieke vegetatie* ”

Een uitzonderlijk maritiem erfgoed

Het ongerepte en goed bewaarde maritieme gebied rond Corsica is een eldorado voor beginnende en gevorderde duikers. De verschillende duikverenigingen organiseren onderzeese tochten die een ontdekking zijn van een verbazingwekkend mooie vegetatie onder water.

Duiken kan met een zuurstoffles maar ook met een snorkel en een duikbril. Onder water ziet u de schorpioenvis, de harder en de dorade voorbij zwemmen. De « sentier sous-marin » in het Internationale Maritieme Park bij de monding van Bonifacio en de Lavezzi eilanden is een duikersroute met een bijzonder rijke onderzeese flora en fauna. Dit is het domein van opmerkelijke vissoorten zoals de tandbaars, de schaalhoorn, de pina nobilis en de corba. Er worden gratis rondleidingen gegeven, dus waarom zou u het niet eens proberen? De stranden aan de kust zijn het domein van de beroemde visarend. Corsica heeft een uniek karakter en een grote diversiteit. De vele verschillende diersoorten geven deze bijzondere streek een sprookjesachtig karakter.

Wandelen in de kustgebieden

Door de grote afwisseling van landschappen is Corsica een van de mooiste bestemmingen in Frankrijk voor liefhebbers van kustwandelingen.

De lange wandelingen over de stranden van Erbalunga zijn indrukwekkend. Onderweg moet u zeker even pauzeren bij het kleine haventje van de stad, dat behoort tot het historische erfgoed. Ook het kustpad dat loopt van Macinaggio naar Centuri, de belangrijkste Franse haven voor de vangst van langoesten, is de moeite waard. Het uitzicht over zee is hier van een ongeëvenaarde schoonheid. Al wandelend over Kalliste, zoals Corsica ooit werd genoemd, komt u steeds dichterbij de kern van het eiland en wordt u omringd door de heerlijkste geuren. Het is een verfrissende ontmoeting tussen rotsen en zee.

En dan is er nog een tip voor film liefhebbers: op het strand van Saleccia vlakbij Saint Florent bevindt zich de plek waar ooit een van de meest beroemdste film scènes is opgenomen, namelijk die van D-day in Normandië in de film "The longest day". Op Corsica zijn alle typen landschap aanwezig, dus ook die van Normandië. En de producers uit Hollywood hadden goed gezien dat Corsica, het eiland van dromen en magie, zeer geschikt is voor filmopnames.

“Wandel over Kalliste omringd door de heerlijkste geuren”



Op Corsica zijn veel sportieve manifestaties rond de zee

“ In de zomerperiode worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd ”

Het eiland heeft een rijk maritiem erfgoed waardoor de vele evenementen internationale bekendheid genieten.

De laatste jaren worden er aan de oostkust veel sportieve activiteiten met raceboten georganiseerd, zoals de wereldkampioenschappen jetski en offshore in de baai van Solenzara. De stad Nacres is de plek waar sportiviteit, levenskunst en cultuur samenkomen.

In Festa vindt « Mare » plaats, het grootse spektakel rond de watersport en de zee. Het evenement is helemaal gericht op liefhebbers van een flinke stoot adrenaline. In Ajaccio wordt de « keizerlijke » Regatta georganiseerd, het grootste zeilevenement van Corsica. Het is een enorm publieksevenement. Veel watersportliefhebbers genieten hier volop van fraaie zeilboten met een tuigage van grote driehoekige zeilen. Enkele dagen later is het feest van de vissers, dat ook zeer de moeite waard is. Het is het feest van de heilige Erasmus, de patroonheilige van de vissers. Iedereen is hier welkom. De bewoners van Ajaccio komen bijeen om te genieten van grote banketten en traditionele gezangen. Iedereen die iets met vissen heeft, is van harte welkom. Je zou bijna vergeten om het anker weer te lichten.





* *Ervaar de natuur.*

Corsica is een eiland met veel verschillende landschappen met op de achtergrond het fraaie decor van de zee en de bergen. Al wandelend over het eiland leert u de eilandcultuur kennen.

Als er een land van melk en honing bestaat, dan moet Corsica dat wel zijn. Wanneer de luiken van de huizen worden geopend en het eiland langzaam uit zijn stilte ontwaakt, zal het « île de la Beauté » zich aan u openbaren. Het Corsicaanse natuurgebied is ongerept en elk seizoen drukt er zijn eigen stempel op. Met 1.500 km aan bewegwijzerde wandelpaden en meer dan 1.350 overnachtingsmogelijkheden in de gîtes d'étapes en in de berghutten, is het Regionale Natuurpark Corsica een absoluut wandelparadijs. Er zijn fantastische wandelingen te maken waarbij u een zeldzame flora en fauna zult ontdekken van meer dan 2.000 verschillende plantensoorten.

Voor ervaren wandelaars zijn er de uitdagende langeafstandswandelingen van de GR 20. Via bewegwijzerde paden loopt u naar de bergtoppen van Bavella of naar de spectaculaire Gorges de Restonica, waar u een duik kunt nemen in de bergmeren. De landschappen zijn overal adembenemend. Wandel met vrienden of familie door ongerepte natuurgebieden. In elk seizoen zal het mooie eiland zich op een andere manier aan u openbaren. Er is van alles te doen in deze groene omgeving. Gebruik uw fantasie en geniet met volle teugen. Ten slotte nog een tip: een lunch met zeevruchten aan de voet van besneeuwde bergtoppen is zeer beslist een onvergetelijke ervaring!

Alle informatie is te vinden op
visit-corsica.com



“ Verover de Cinto, het dak van Corsica, op een hoogte van 2.710 meter ”



Een paradijs voor randonneurs

Corsica laat zich slechts beschrijven in superlatieven. Alle landschappen zijn hier even spectaculair: het reliëf, de steile kliffen, de zuivere bergmeren en de bergen. Het eiland is meer dan een uitgestrekte rotsvlakte omgeven door feeëriekke stranden, het is een parel in de Middellandse Zee. Als u het eiland goed wilt leren kennen dan is de GR20 een aanrader. Deze langeafstandswandeling wordt gezien als een van de mooiste trektochten ter wereld. De route strekt zich uit van noord naar zuid over het eiland en roept een gevoel van totale vrijheid op. Durft u het aan? Op het dak van Corsica staat de top van de Cinto op u te wachten. U wandelt over de rotsmassieven in het noorden van het eiland naar de bergtoppen in het zuiden en passeert de bergketen van Bavella met de « Trou de la Bombe », een groot ravijn dat op natuurlijk wijze is ontstaan in een rotsachtige bergwand. Bij Capitello is een uitzonderlijk panorama met diepe bergmeren en de hoge

bergtoppen van de Incudine. Voor randonneurs is de lente het ideale seizoen. Neem deel aan sportieve evenementen zoals de « Foulées Cortenaises » rond de atletiek of de uitdagende Corsica Raid Aventure die aan het begin van het zomerseizoen worden georganiseerd. Sportieve evenementen worden overal georganiseerd op zee en in de bergen.

De paden van de wandelroutes « Mare a Mare » voeren van Porto-Vecchio naar Propriano in het hart van Alta-Rocca. Deze wandelingen zijn een ware onderdompeling in de schatten van Corsica en onderweg zult u genieten van prachtige azuurblauwe panorama's. De routes van de « Mare e Monti » tussen Calenzana en Cargèse maken dat u de wortels van het eiland beter gaat begrijpen. Wanneer u na al deze grote inspanningen geniet van een paar uurtjes rust in een van de in de rotsen uitgehouwen berghutten, gaat er natuurlijk niets boven een glas koel kristalhelder water.



Een bron van spanning en avontuur! _____

Overal op Corsica organiseert men inwijdingen, introducties voor beginners en stages onder begeleiding van instructeurs. Deze zijn geschikt voor iedereen en voor elk niveau.

In de groene omgeving van het bergmassief van Bavella wordt u ingewijd in de bergsport door ervaren instructeurs. Het is onmogelijk om ongevoelig te blijven voor de fraaie bergtoppen van de « Aiguilles ». De toppen zijn van een pure schoonheid en vormen een echte uitdaging voor de liefhebbers. De vallei van Niolu aan de voet van de berg Paglia Orba is met het meer van Calacuccia een avontuurlijk gebied, boordevol spanning en sensatie. Ook de vallei van Restonica met duizelingwekkende kliffen is bijzonder avontuurlijk.

Midden in het Corsicaanse kliffenlandschap ligt de Via Ferrata met indrukwekkende natuurgebieden zoals Peri, Solenzara, Tolla, Zonza, Chisa en Moltifao. In de omgeving zijn met behulp van touwladders avontuurlijke parcours uitgezet, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op het publiek. De landschappelijke diversiteit is spectaculair: hoog oprijzende bergen, meren, watervallen en thermale bronnen. De watervallen van Bujia aan de oostkust, van de Voile de la Mariée bij Bocognano en de watervallen van Polischellu bieden veel verkoeling. In het hooggebergte liggen de verleidelijke meren van Nino in de Niolu, Créno in de regio Vico, en het meer van Ospédale bij Porto-Vecchio. U zult begrijpen waarom Corsica zo populair is bij liefhebbers van buitensport.

“ De voortdurende afwisseling van landschappen verveelt nooit en er is op Corsica altijd van alles te doen ”



Buitensport op Corsica

Corsica is een geweldig eiland voor liefhebbers van mountainbiking, paardrijden of de quad. Diverse toeristische organisaties organiseren allerlei activiteiten rond deze buitensporten. Ontdek het authentieke Corsica tijdens een georganiseerd verblijf boordevol activiteiten.

Op het gebied van mountainbiking is er voor elk wat wils. De routes door de Niolu voeren over steile berghellingen en zijn geschikt voor mountainbikers die graag een beetje willen afzien. Wie het rustiger aan wil doen kiest voor de routes langs de kust of door de steden. Deze hebben het voordeel dat u tijdens een korte stop misschien in contact komt met de bewoners die u graag zullen adviseren over minder toeristische routes door ongerepte landschappen.

Ook de langere tochten zijn de moeite waard. Maak eens een omweg via de hoogvlaktes van Cuscione. Dit is het gebied bij uitstek voor sportieve activiteiten van hoog niveau.

Liefhebbers van paardrijden kunnen hun hart ophalen in de Balagne, Corte, het maritieme deel van de Agriaten of in de vallei van Rizzanese waar nog veel ruimte is.

Met een quad zijn mooie tochten te maken over het Corsicaanse platteland met 1.900 kilometer aan wegen die dwars over het eiland voeren. En waarom laat u zich aan het einde van de vakantie niet inwijken in de ball-trap? De vele stranden bieden alle ruimte voor eindeloos vliegeren. Corsica bruist van de mogelijkheden en biedt volop plezier.

“ Corsica biedt eindeloze mogelijkheden in een indrukwekkende en authentieke omgeving ”



Eiland vol spanning en avontuur! _____

Corsica is een land vol spanning en avontuur. Het eiland staat bekend om zijn schoonheid en bijzondere reliëf, maar biedt ook nog talloze mogelijkheden voor bijna onbegrensde activiteiten. Bekijk Corsica eens vanuit de lucht, dat biedt weer een totaal ander perspectief!

“ De fraaie
landschappen
op het eiland
vormen
het decor
voor sporten
in de vrije
natuur ”

Het is magisch om met een parapente over de bergen te zweven. Het lijkt alsof de hemel binnen handbereik is. Wie zich overgeeft aan deze ervaring en zijn angst laat varen, zal het gevoel van gewichtloosheid ontdekken dat ontstaat bij het opstijgen. Het is geweldig om Cap Corse en trekpleisters als Teghime en Nonza vanuit de lucht te bekijken. Deze plekken zijn de bron van inspiratie voor mystieke gezangen. Tijdens een parachutesprong trekt het schitterende landschap aan uw ogen voorbij. Liefhebbers van meer « aardse » avonturen kunnen zich uitleven met raften en canyoning. De rivieren op het eiland stromen door een decor van uitzonderlijk mooie landschappen. Er is een internationaal kajakfestival waar zelfs de meest ervaren kajakers op afkomen. Corsica is een berg in zee en zonder twijfel de ideale plek voor buitensporten.

“ In een oogwenk
van een
strandwandeling
*naar skiën in
de sneeuw* ”

Wintersport _____

Corsica is het hele jaar door aantrekkelijk. Van december tot april zijn er veel mogelijkheden voor een onvergetelijk verblijf. Een wandeling met het hele gezin over het strand kan heel snel worden afgewisseld met een dag op de ski's.

Het vereist moed om de avontuurlijke ontdekkingsstocht dwars over het eiland te maken, de besneeuwde bergen ogen streng en ontoegankelijk.

Het maken van een free ride over de Alta Strada gaat gepaard met een gevoel van grote saamhorigheid. Op de toppen van de bergen loopt de horizon over in de Middellandse Zee. De skistations van Ese en Ghisoni zijn bijzondere oorden waar u kunt langlaufen of nordic walken. Het natuurlijke erfgoed van de Pozzi vallei is bijzonder en helemaal bedekt met een laag sneeuw. De vallei wordt omringd door meertjes en "pozzine", dit zijn sponzige grasvelden rond en op bergmeren.

De enorme schoonheid van Corsica is adembenemend en het is de uitgelezen plek waar spanning, avontuur en ontspanning heel goed samengaan.



“Voel en ervaar de
Corsicaanse aarde”

Ongerepte flora en fauna...

Het mooie eiland is een paradijs voor allerlei inheemse planten- en diersoorten. De flora en de fauna op het eiland zijn een feest van prachtige kleuren en heerlijke geuren.

Wandelliefhebbers zullen genieten van het geurige maquis en de “pозzine”, maar ook in de kuststreken kunnen zij hun hart ophalen. De wandelpaden op Corsica voeren door landschappen die worden omzoomd door pijnbomen en mirtenstruiken. De meest verrukkelijke smaken van het eiland zijn hiermee verwant. Om een goed beeld van Corsica te krijgen is het belangrijk om goed te kijken, te ervaren en te voelen.

Bij Île-Rousse ligt het fraaie park van Saleccia met een botanische tuin van 7 hectaren. Een bezoek aan de traditionele tuinen van Cap Corse is de moeite waard. Er is een bijzondere moestuin met boomgaarden en verschillende plantensoorten.

Educatieve boerderijen met het label « Bienvenue à la ferme » bieden ontspanning en inspiratie.

De ruige en ongerepte gebieden op het eiland vormen het territorium van de Corsicaanse moeflon, zinnebeeld van de Griekse mythologie. Trots beweegt het dier zich voort door de bossen van Aitone, Asco en Bavella. De botanische routes op Corsica voeren langs prachtige oude kastanje- en eikenbomen. Geniet van “la belle immortelle”, het onsterfelijke eiland en geniet van de lekker ruikende aardbeibomen, die hun verfijnde aroma geven aan de rauwmelkse Corsicaanse kazen zoals de bekende Brucciu. En wanneer u naar de hemel kijkt ziet u de lammergier en de koningsarend rondcirkelen. Dit is hun domein en zij regeren als absolute vorsten zonder enig mededogen ten aanzien van hun prooi.





Goed bewaarde tradities en gebruiken... _____

De geschiedenis van het eiland is boordevol verhalen over rondtrekkende mensen in kleurrijke kleding, die zich een weg banen door het maquis op de rug van de befaamde Corsicaanse ezel, de trouwe reiscompagnon.

Maar niet alleen deze mensen oogsten bewondering van de eilandbewoners. Want als u op Corsica niet op everzwijnenjacht bent geweest in gezelschap van fervente jagers, dan heeft u echt iets gemist. Het everzwijn is sterk verbonden met het cultureel erfgoed. Corsica is een land vol tradities met een oppervlakte van 2.000 hectare tussen bergen en zee. De landgoederen van de Vallée de l'Ortolo en van Belle Lasagne in Oletta zijn ongerepte natuurgebieden waar kan worden gejaagd. Het is het domein van everzwijnen, patrijzen, fazanten, kwartels, hazen, lijsters, houtsnippen, duiven en wilde eenden die hier allemaal in het wild leven. In de zomer kunt u herders tegenkomen met kuddes schapen, die hier door de bossen en de valleien trekken.

Ze hebben alle tijd om u met een zangerig accent Corsicaanse verhalen te vertellen en onder de eeuwenoude bomen krijgt u vast wel een stuk kaas aangeboden en een slok rode wijn. Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd!

“ Dieren in het wild leven in alle **vrijheid in een prachtige omgeving** ”



“ De streekproducten hebben karakteristieke smaken die een afspiegeling *zijn van de grote diversiteit van het Corsicaanse erfgoed* ”

Het Corsicaanse erfgoed is sterk verbonden met het platteland

De Corsicaanse landbouw is traditioneel sterk verbonden met de aarde en de mens.

De meeste dieren worden gehouden in de buitenlucht en gevoed met natuurproducten. Koeien en geiten worden nog steeds gehoed door herders, want op dit mooie eiland worden de dieren nog steeds verweid. Aan het begin van de herfst trekken de herders door het landschap met kuddes en honden. Deze authenticiteit is de kracht van een kwalitatief hoogstaande landbouw met respect voor het milieu. De streekproducten hebben zeer karakteristieke smaken die een afspiegeling zijn van de grote diversiteit van het erfgoed. Elke streek beschikt over een bijzondere vakkennis en elke producent heeft zijn eigen, specifieke talent. Hierdoor kunnen restaurants op het eiland u de heerlijkste en meest geraffineerde gerechten voorzetten.

“ Corsica is
echt een
*land voor
autorally's* ”

Sportieve uitdagingen zijn hier immens populair !

*Corsica is stevig verankerd
met zijn tradities, maar
ook het podium van talloze
internationale wedstrijden in het
Middellandse Zeegebied.*

Het hippisch festijn van Zonza geniet internationale bekendheid. In de hoogste paardenrenbaan van Europa worden elke zomer wedstrijden georganiseerd voor een enthousiast publiek.

De beste wielrenners ontmoeten elkaar in Porto-Vecchio bij het Critérium International. De ronde van Corsica is een sportieve auto-rally met veel publiek.

Er zijn ook nog evenementen die minder media aandacht krijgen, zoals de Ronde van Giraglia, de Rally van Pila Canale of de Rally van Balagne.

In een mooie omgeving met fraaie uitzichten kunt u vanaf de weg getuige zijn van de onderlinge strijd en de grote stuurmanskunst van bekende autocoureurs.





* *Land van karakter.*

Nog steeds vinden kunstenaars inspiratie in de schoonheid van het eiland. Volgens de overleveringen is deze schoonheid het stempel dat de goden op het eiland hebben gedrukt. In de tijd van Homerus en Ulysses was er alle ruimte voor grootsheid, eer en tragedies. Corsica is een land van karakter. Dat is overal merkbaar en wanneer je om je heen kijkt, krijg je steeds meer begrip voor de geschiedenis.

Het eiland beschikt over een rijk natuurlijk erfgoed met rotsformaties en kalksteenafzettingen. Overal op het eiland zijn plekken te vinden die uitnodigen tot dromen. Deze plekken zijn het verrassende, authentieke en geheimzinnige Corsica. De kracht van de watervallen bij Piana, de indrukwekkende oude overblijfselen bij Filitosa en de schoonheid van het natuurreservaat bij Scandola zijn in de loop der eeuwen ontstaan en hebben het landschap met de vele gezichten bepaald. Op Corsica is veel kunstnijverheid en er zijn oude ambachten waar schoonheid en vakkennis worden gecombineerd. Op het eiland worden messen vervaardigd, essentiële oliën geproduceerd en er wordt gewerkt met rood koraal. En wanneer u bij een pittoreske herberg aankomt, moet u zeker naar binnen gaan. De traditionele keuken is bijzonder goed en de recepten worden al generaties lang doorgegeven. Er worden op Corsica veel evenementen georganiseerd rond de smaak. Er zijn proeverijen, die een feest zijn voor uw zintuigen. Kalliste, zoals de Grieken het eiland noemden, trekt veel wandelaars met belangstelling voor geschiedenis. Het is bijzonder te wandelen in de voetsporen van Napoleon. Door het roerige verleden beschikt Corsica over een bijzonder erfgoed. De vele Genuese torens, Romaanse kerken, barokkerken en voorname gebouwen zijn allemaal de moeite van een bezoek waard. Of het nu gaat om wereldse of religieuze zaken, Corsicanen zijn trots op hun roots en daarvan getuigen de vele legendes.

***Informatie vindt u op
visit-corsica.com***



“Het bovenaardse en het wonderbaarlijke leven voort in de tradities”



Corsica, geheimzinnig en authentiek

Het eiland heeft een rijk cultureel en religieus erfgoed.

De sporen die het christendom in de loop der tijden heeft achtergelaten zijn terug te vinden in het Franciscaanse pastoraat en in de muurschilderingen van monumenten uit het oude Genuese Corsica. In de tradities leeft de mythe van het bovennatuurlijke en het wonderbaarlijke voort. Elke stad heeft een patroonheilige die tijdens processies wordt verheerlijkt. Bekende processies zijn die van Madonuccia, Lavasina en Santa di U. Gelovigen werpen zich ook ter aarde voor de kerk van Santa-Lucia in Pietrabugno. In Sartène vindt op Goede Vrijdag de processie van Catenacciu plaats en dit is een waar volksevenement. De boeteling van wie de identiteit geheim moet blijven, draagt een kruis van meer dan 30 kilo aan een ketting van 15 kilo en is gekleed

in een grote rode pij. Lopend door de straten van Sartène symboliseert hij de kruisweg van Christus naar Golgotha. Er is een sfeer van devotie, vrede, saamhorigheid, respect voor elkaar en pure schoonheid. Dit zijn de kernwaarden van het religieuze erfgoed op het eiland. Op Corsica is de scheidslijn tussen het aardse en het spirituele flinterdun. De Corsicanen zijn van oudsher bijgelovig en er zijn talloze tradities en gebruiken om het kwaad te bezweren. Zo gelooft men dat de « signadore » het noodlot kunnen bezweren en de « mazzeri » over voorspellende gaven beschikken. De « streghe » zijn kwaadwillende heksen en het geloof in hen is diep geworteld in de hele maatschappij. Veel Corsicanen zijn overtuigd van het bestaan van deze mysterieuze geesten. Maar ze zullen er in hun dorpen, op de stranden of in hun huizen alleen maar over spreken wanneer men er echte belangstelling voor toont.



“Napoleon Bonaparte, Pasquale Paoli en Sampieru Corsu, *hebben Corsica in hun hart gesloten*”

Een roerig verleden

Corsica heeft een veelbewogen geschiedenis gekend met veldslagen en opstanden. Op het eiland hebben beroemde mensen gewoond.

Corsica was de twistappel van de Carthagers en de Romeinen. Tijdens het Franse keizerrijk werd het eiland een oord voor bannelingen. Ooit heeft Seneca hier gevangen gezeten. In de Middeleeuwen stond Corsica centraal in het conflict over de belangen van het pausdom en Genua. Het conflict werd beslecht in 1284 met een Genuese overwinning. Genua wilde van Corsica een centrum voor de landbouw maken, maar de vele opstanden maakten een eind aan die plannen. Pasquale Paoli, die in deze periode gouverneur was, vestigde een democratie op het eiland. De Morenkop, de vlag met de afbeelding van een Moor, is het symbool geworden van het nieuwe Corsica dat pas sinds de 18e eeuw deel uitmaakt van Frankrijk.

De mannen die invloed hebben gehad op de loop van de geschiedenis beschikten over bijzondere eigenschappen en koesterden een grote liefde voor hun eiland. Keizer Napoleon is geboren in Ajaccio. Hij heeft grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis en nooit een geheim gemaakt van zijn Corsicaanse identiteit. Aan zijn grootste overwinningen liggen Corsicaanse waarden ten grondslag, zoals het gevecht, de eer en de overwinning. Cardinal Fesch, de oom van Napoleon, was estheticus en kunstliefhebber. Hij heeft aan Ajaccio een bijzondere collectie schilderijen en beelden nagelaten. Ghjuvan Petru Gaffory en Sampieru Corsu zijn bekende verzetsstrijders die veel invloed hebben gehad op de eilandbewoners.

Op Corsica staat de geschiedenis in steen geschreven

Elk dorp heeft wel een Genuese toren, prehistorische overblijfselen of een verdedigingswerk. De historische bouwwerken vormen het erfgoed van de geschiedenis.

De Genuese torens zijn overblijfselen uit de tijd dat Corsica was bezet door Genua en waren bedoeld om het eiland tegen aanvallen te verdedigen. Ze staan overal op het eiland als stille getuigen van een roerig verleden.

De torens van Porto, Capitello en Parata worden op dit moment gerestaureerd, maar kunnen worden bezocht. Op de Ponte Novu bij Golo heeft een bloederige veldslag plaatsgevonden en de overblijfselen hiervan zijn nog steeds zichtbaar.

In 1769 hebben de troepen van Pasquale Paoli een veldslag geleverd met de troepen van de Franse koning. Op het eiland zijn door de Italiaanse bezetters versterkte plaatsen gesticht met forten en bastions. Rond de citadel van Calvi liggen nog talloze overblijfselen die getuigen van de zware vrijheidsstrijd die is gevoerd op het eiland. De citadel kijkt uit over de zee en beschikt over een uitkijktoren en een ophaalbrug.

Een rondreis door de geschiedenis voert naar de Genuese forten van Matra, Girolata en Saint-Florent. Porto-Vecchio is een versterkte plaats die u niet mag missen.

De omwalling van de stad is kenmerkend voor de Ligurische architectuur. In Filitosa zijn overblijfselen die de beelden uit vroeger tijden opnieuw oproepen. Filitosa is 8.000 jaar geleden in de prehistorie ontstaan.

Het is een interessant gebied met een groot aantal menhirs. De archeologische opgravingen van Capulu en Cucuruzzu in het hart van Alta-Rocca behoren tot het historisch erfgoed en zijn stille getuigen van het verleden. Bij Cucuruzzu ligt een schitterende route omgeven door oude eiken, hoge dennenbomen en kastanjabomen. Bij de antieke stad Aléria zijn tijdens archeologische opgravingen stadswallen uit de Griekse tijd gevonden, evenals een necropool en een Romeinse villa.

Dit kostbare erfgoed heeft het sombere en barse aanzien gehouden zoals die in de loop van de geschiedenis is ontstaan.

“Op Corsica staat de geschiedenis in steen geschreven”



Corsica heeft een uitzonderlijk mooi natuurgebied

*Het eiland is aantrekkelijk
vanwege de ligging in zee en de
indrukwekkende bergen.*

De watervallen van Piana liggen in een landschap met prachtige, door erosie gevormde beeldhouwwerken van rood graniet die als pieken omhoog rijzen uit de zee. Het kleine dorpje Girolata ligt verscholen achter een Genuees fort en kan alleen bereikt worden over het water. De Golf van Porto behoort tot het werelderfgoed van de UNESCO en is adembenemend mooi. De baai wordt omgeven door kliffen van graniet die door de zon roodgekleurd zijn.

Op de stranden liggen veelkleurige keien. Ook de landschappen van de Bouches de Bonifacio, tussen Corsica en Sardinië, zijn bijzonder. De stad ligt hoog op smalle kalkhoudende kliffen. In zee ligt de « Grain de sel », het beroemde blok dat zich van het eiland heeft losgemaakt. Aan de andere oever ligt de « Escalier du Roi Aragon » die volgens de legende in één nacht zou zijn ontstaan. De geografische verschijnselen hebben de tand des tijds goed doorstaan en lijken op de bewoners uit deze streek: sterk en genereus. Het Corsicaanse erfgoed weerspiegelt een roerig verleden zoals te zien is aan de menhirs van Filitosa, de « Castelli » van Alta Rocca en de Genuese citadellen langs de kust. Deze historische gebieden zijn oases van rust en zeer de moeite waard!





“ De toeristische trekpleisters op het eiland zijn van een sculpturale schoonheid en vormen ***een absolute ontdekkingsreis voor wandelaars...*** ”

De flora en fauna op het eiland zijn met geen pen te beschrijven!

In de uitgestrekte dennenbossen met eeuwenoude bomen leeft de Corsicaanse moeflon. De omgeving van Castagniccia is een ideaal wandelgebied met voortdurend onverwachte valleien en fraaie kastanjabomen. In de lente is de lucht zwoel van de zoete en prikkelende geuren van bloemen en citrus. In het landschap staan citroenbomen, mandarijnenbomen, cederappels en nog heel veel andere boomsoorten. Het land biedt steeds nieuwe verrassingen en de natuur is weelderig en overdadig. Bij elke bocht van de weg, bij elk dorp liggen onverwachte meren, rivieren, watervallen en pittoreske natuurlijke bronnen. Neem de tijd om in alle rust te genieten van deze natuurlijke zwemgelegenheden. Er gaat niets boven een duik in het frisse en heldere water en de warme stenen zorgen ervoor dat u daarna weer snel droog bent. Het is op Corsica niet moeilijk om een staat van absolute sereniteit te bereiken...

“ ***... en een staat van absolute rust*** ”



“Alles draait om *creativiteit, authenticiteit en traditie*”

Kunstnijverheid —

De kunstenaars op het eiland zijn talentvol en creatief. Ze maken voor hun ontwerpen gebruik van hun grote vakkennis om bijzondere kunstvoorwerpen te realiseren.

De kunstnijverheid op Corsica kenmerkt zich door de grote veelzijdigheid en de hoge kwaliteit. Er wordt gewerkt met metaal, hout, wol, vlechtwerk en aardewerk. De kunstenaars laten zich inspireren door het dagelijkse leven op het eiland.

De messenmakerij is een speerpunt van de kunstnijverheid. De messen worden met de hand gemaakt en het heft wordt vervaardigd van Corsicaans hout. Het lemmet wordt met veel geduld gesmeed in de beste smederijen. De komst van een nieuwe generatie jonge ontwerpers heeft ervoor gezorgd dat de messenmakerij een moderner aanzien heeft gekregen. De messenmakerij op Corsica geniet een wereldwijde bekendheid. Authentiek materiaal wordt gecombineerd met bijzondere technieken en een hoge mate van kunstzinnigheid, waardoor het ambacht een nieuw aanzien geniet.

Al eeuwenlang wordt de mens gefascineerd door koraal. Op Corsica wordt de bijzondere rode kleur en het minerale skelet soms vergeleken met het bloed van Medusa die door Perseus werd gedood. De misschien wel mooiste rode koralen ter wereld zijn te vinden bij Bonifacio. De parels worden op grote diepte gevonden en bewerkt door vakkundige ambachtslieden. Corsica is trots op het rode goud uit de Middellandse Zee.

De kunstnijverheid op Corsica biedt veel variatie. De vele pottenbakkers, keramisten, instrumentenbouwers, messenmakers en sieradenmakers op het eiland zijn allemaal gepassioneerd bezig met hun vak. Zij praten graag over hun passie en misschien wordt u wel helemaal ingewijd in de kunst.



“Laat u verrassen door producten met *het aroma van de zee en het maquis*”

Een grondgebied van duizend smaken

Op Corsica leven oude tradities voort in een bijzondere gastronomie.

Uw smaakzintuigen zullen worden gestreeld door de goede kwaliteit van authentieke streekproducten met het aroma van kastanjes en citrus, licht gezouten charcuterie, zachte kazen, bijzondere wijnen en likeuren. De honing op Corsica heeft een beschermde herkomstbenaming vanwege de bijzondere smaak waarin u de enorme variëteit aan bloemen op het eiland proeft. Traditioneel wordt tijdens de feestdagen rond de kerst « pulenta » bereid, een puree van kastanjes. Op Cap Corse worden heerlijke muskaatwijnen geproduceerd en ook de wijnen van Patrimonio zijn bijzonder. Er zijn negen wijnen met een beschermde herkomstbenaming en deze genieten een grote reputatie in de wereld. Wijnliefhebbers combineren wijn graag met charcuterie, zoals de prisuttu (rauwe ham) en de figatellu, een worst die op houtskool wordt gegrild en in de winter wordt gegeten. Ook de kazen op het eiland zijn bijzonder. In de winter is er de brocciu, een kaas die wordt bereid van melkwei. Deze kaas wordt zowel gebruikt in hartige recepten als in zoete nagerechten zoals fiadone (een flan met citroen) en ambrucciata. De schapenkazen zijn gekruid met kruiden die groeien op

het eiland en ze geuren naar het maquis. Ze vormen een verrassende combinatie met bessenlikeur en brandewijn. Vindt u het leuk om verschillende smaakjes te ontdekken, dan zijn er de “belles tables”, waar u kunt proeven van ragouts, everzwijn of gegrilde vis die op traditionele wijze zijn bereid. Corsica telt een twintigtal boerderijherbergen waar u de gastronomische schatten van het eiland en de ziel van het grondgebied terugvindt op uw bord. En natuurlijk is er de zee, met zeevruchten en mosselen die niet te versmaden zijn. De oesters uit het Étang de Diana hebben vele prijzen gekregen tijdens de Landbouwtentoonstelling in Parijs. In Ajaccio kunt u genieten van gevulde calamares of langoesten op Corsicaanse wijze. De Corsicaanse gastronomie is een feest voor uw zintuigen, onweerstaanbaar maar vooral heel erg lekker. Een bijzondere ontdekking die toegankelijk is voor elk budget...



“ Op de marktjes vindt u zuivere *streekproducten van hoge kwaliteit* ”

Culinaire marktjes op Corsica... _____

Op Corsica zijn veel lokale marktjes met regionale producten, zoals amandelen, charcuterie, kastanjes, kaas, honing, noten, olijven of vijgen.

Deze marktjes worden drukbezocht en zijn een aanrader voor wie van lekker eten houdt. Voor de echte liefhebbers van gastronomie zijn er het hele jaar door culinaire markten. De regionale producten die hier worden aangeboden, zijn van hoge kwaliteit. De producenten kunnen prijzen winnen en er zijn vaak demonstraties van traditionele ambachten. In Bocognano gaat alle aandacht uit naar de kastanje tijdens het « Fiera di a Castagna » en in Peri staat de vijg centraal tijdens de « Foire de la figue ». Deze evenementen genieten ook buiten Corsica bekendheid. De olijvenstad Sainte-Lucie de Tallano heeft zijn eigen festival rond de olijfolie. Tijdens deze festivals kunt u in contact komen met de producenten om van alles te weten te komen over hun producten. Men zal u graag adviseren over geuren, smaken en gerechten. En met een beetje geluk wordt u ingewijd in het productieproces. De streekproducten zijn gemaakt met liefde en respect voor de aarde en dat is terug te vinden in bijzondere aroma's. Dit is wat er bedoeld wordt met Corsica Made.

Corsicaanse gezangen zijn de kern van de Corsicaanse identiteit

De Franse schrijver Victor Hugo zei ooit: « s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Deze dichtregel zou van toepassing kunnen zijn op Corsica: « Als er nog maar één cultuur overblijft, dan is dat de Corsicaanse cultuur ».

De oudere Corsicanen stellen zich het eiland graag voor als een kathedraal die vibreert op de geluiden van het leven. De polyfone Corsicaanse gezangen zijn de trotse uiting van de Corsicaanse cultuur en daarom misschien ook wel de beste ambassadeurs. De « paghjella » behoort tot het immateriële erfgoed van de mensheid. Volgens de overlevering is het “zingen van de ziel” ontstaan bij de herders die over hun dagelijks leven zongen. Tegenwoordig klinken deze gezangen over het hele eiland en er zijn diverse groepen zoals A Filetta, Canta u Populu Corsu, I Chjami Aghjalesi en I Muvrini die de traditie voortzetten met optredens in de hele wereld. In september worden in Calvi de Rencontres Polyphoniques gehouden. In de zomer hoort u jonge mensen die op straat de « paghjella » zingen, een lied over het huwelijk dat is geschreven voor drie harmoniserende stemmen. In de oude klanken weerklinkt de ziel van de mensheid.

**“ In steden en dorpen
klinkt overal
het zingen van de
Corsicaanse ziel ”**



* Toeristenbureaus en VVV-kantoren op Corsica.



Région de Bastia (1)

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BASTIA

20200 Bastia
Tel : +33 (0)4 95 54 20 40 - Fax : 33 (0)4 95 54 20 41
@ : ot-bastia@wanadoo.fr
www.bastia-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE LUCCIANA-MARIANA

20290 Lucciana
Tel / Fax : +33 (0)4 95 38 43 40
@ : otlm@orange.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE DE MACINAGGIO-ROGLIANO

20248 Macinaggio
Tel : +33 (0)4 95 35 40 34 - Fax : +33 (0)4 95 31 78 62
@ : si.macinaggiorongliano@wanadoo.fr
www.ot-rogliano-macinaggio.com

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT FLORENT

20217 Saint-Florent
Tel : +33(0)4 95 37 06 04 - Fax : +33 (0)4 95 35 30 74
@ : info@corsica-saintflorent.com
www.corsica-saintflorent.com

Côte Orientale (2)

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'ORIENTE ANTENNE D'ALERIA

20270 Aleria
Tel : +33 (0)4 95 57 01 51 - Fax : +33 (0)4 95 57 03 79
@ : officetourismealergia@wanadoo.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE INTERCOMMUNAL DE LA CASTAGNICCIA

20213 Folelli
Tel / Fax : +33 (0)4 95 35 82 54
@ : si.castagniccia@wanadoo.fr
www.castagniccia.fr

OFFICE DE TOURISME DE GHISONACCIA-COSTA SERENA

20240 Ghisonaccia
Tel : +33 (0)4 95 56 12 38 - Fax : +33 (0)4 95 56 19 86
@ : tourisme.ghisonaccia@wanadoo.fr
www.corsica-costaserena.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA COSTA VERDE

20230 Moriani Plage
Tel : +33 (0)4 95 38 41 73 - Fax : +33 (0)4 95 32 41 78
@ : costa-verde@wanadoo.fr
www.costaverde-corsica.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DU FIUMORBU

20243 Prunelli di Fiumorbo
Tel / Fax : +33 (0)4 95 57 05 47
@ : fiumorbo-costaserena@orange.fr
www.corsica-costaserena.com

Sud Corse (3)

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE BONIFACIO

20169 Bonifacio
Tel : +33 (0)4 95 73 11 88 - Fax : +33 (0)4 95 73 14 97
@ : tourisme.bonifacio@wanadoo.fr
www.bonifacio.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE DE LECCI

20137 Lecci
Tel / Fax : +33(0)4 95 71 05 75
@ : mairie.lecci@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DE PORTO-VECCHIO

20137 Porto-Vecchio
Tel : +33 (0)4 95 70 09 58 - Fax : +33 (0)4 95 70 03 72
@ : accueil@destination-sudcorse.com
www.destination-sudcorse.com

OFFICE DE TOURISME DE ZONZA-SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tel / Fax : +33 (0)4 95 71 48 99
@ : tourisme.saintelucie@wanadoo.fr
www.destination-sudcorse.com
www.zonza-saintelucie.com

OFFICE DE TOURISME DE SOLENZARA-CÔTE DES NACRES

20145 Solenzara
Tel : +33 (0)4 95 57 43 75 - Fax : +33 (0)4 95 57 43 59
@ : info@cotedesnacres.com
www.cotedesnacres.com

Grand Valinco (4)

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU SARTENAIS-VALINCO-TARAVO

(Office de Pôle Taravo-Valinco-Sartenais)

20110 Propriano

Tel : +33 (0)4 95 76 01 49 - Fax : +33 (0)4 95 76 00 65

@ : contact@oti-sartenaisvalinco.com

www.oti-sartenaisvalinco.com

ANTENNE D'OLMETO

20113 Olmeto

Tel : +33 (0)4 95 74 65 87

@ : ot.olmeto@orange.fr

ANTENNE DE SARTENE

20100 Sartène

Tel : +33 (0)4 95 77 15 40 - Fax : +33 (0)4 95 73 28 03

@ : ot-sartene@wanadoo.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE DE SOLLACARO-FILITOSA

20140 Sollacaro

Tel / Fax : +33 (0)4 95 74 07 64

Région d'Ajaccio (5)

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D'AJACCIO

(Office de Pôle Pays d'Ajaccio)

20000 Ajaccio

Tel : +33 (0)4 95 51 53 03 - Fax : +33 (0)4 95 51 53 01

@ : info@ajaccio-tourisme.com

www.ajaccio-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE GRAVONA

20136 Bocognano

Tel : +33 (0)4 95 27 41 86 Fax : +33 (0)4 95 27 41 86

@ : hautegravona.officed@free.fr

www.gravona.com

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE PORTICCIO

20166 Porticcio

Tel : +33 (0)4 95 25 10 09 - Fax : +33 (0)4 95 25 11 12

@ : porticcio.org@wanadoo.fr

www.porticcio-corsica.com

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DU PRUNELLI

20129 Bastelicaccia

Tel / Fax : +33 (0)4 95 22 55 13

@ : ot@valle-prunelli.fr

Ouest Corse (6)

OFFICE DE TOURISME DE CARGESE

(Office de pôle Ouest Corsica)

20130 Cargèse

Tel : +33 (0)4 95 26 41 31 - Fax : +33 (0)4 95 26 48 80

@ : info@cargese.net

@ : info@ouestcorsica.com

www.cargese.net

www.ouestcorsica.com

OFFICE DU TOURISME DE PIANA

20115 Piana

Tel : +33 (0)4 95 27 84 42 - Fax : +33 (0)4 95 27 82 72

@ : infos@otpiana.com

www.otpiana.com

OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL D'OTA-PORTO

20150 Porto

Tel : +33 (0)4 95 26 10 55 - Fax : +33 (0)4 95 26 14 25

@ : office@porto-tourisme.com

www.porto-tourisme.com

Balagne (7)

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CALVI

(Office de Pôle Balagne)

20260 Calvi

Tel : +33 (0)4 95 65 16 67 - Fax : +33 (0)4 95 65 14 09

@ : omt.calvi@wanadoo.fr

www.balagne-corsica.com

OFFICE DE TOURISME D'ALGAJOLA

20220 Algajola

Tel : +33 (0)4 95 62 78 32 - Fax : +33 (0)4 95 60 44 60

www.balagne-corsica.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DE GALERIA-FALASORMA

20245 Galeria

Tel / Fax : +33 (0)4 95 62 02 27

@ : galeria@orange.fr

www.si-galeria.com

www.balagne-corsica.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'ILE ROUSSE

20220 Ile Rousse

Tel : +33 (0)4 95 60 04 35 - Fax : +33 (0)4 95 60 24 74

@ : info@ot-ile-rousse.fr

www.balagne-corsica.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DE LAMA-PAESE D'OSTRICONI

20218 Lama

Tel : +33 (0)4 95 48 23 90 - Fax : +33 (0)4 95 48 23 96

@ : ostriconi.ot@wanadoo.fr

www.vacancesalama.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DU GHJUSSANI

20259 Olmi Cappella

Tel / Fax : +33 (0)4 95 47 22 06

@ : ot.giussani@wanadoo.fr

www.balagne-corsica.com

Centre Corse (8)

OFFICE DE TOURISME CENTRU DI CORSICA

20250 Corte

Tel : +33 (0)4 95 46 26 70 - Fax : +33 (0)4 95 46 34 05

@ : corte.tourisme@wanadoo.fr

www.centru-corsica.com

OFFICE DE TOURISME DU NIOLU

20224 Calacuccia

Tel : +33 (0)4 95 47 12 62

@ : otniolu@club-internet.fr

www.office-tourisme-niolu.com

OFFICE DE TOURISME DE PONTE LECCIA-MOROSAGLIA

20218 Ponte-Leccia

Tel : +33(0)4 95 47 70 97 Fax : +33(0)4 95 30 66 32

@ : officedetourisme.ponte-leccia@orange.fr

www.ponte-leccia-morosaglia.com

Crédits photos : Couverture : F.Colinet (cirque de la solitude), ATC/S.Alessandri (cathédrale), C.Pilorget (plage de Santa Giulia) ; P.02-03 : F.Desjobert (Bonifacio) ; P.04-05 : F.Milochau (Bavella) ; P.06-07 : F.Desjobert (Bastia), C.Pilorget (golfeurs) ; P.08-09 : A.Bischoff (Napoléon), F.Milochau (fresque à Sermano) ; P.10-11 : ATC/S.Alessandri ; P.12-13 : C. Pilorget (Porto Latino), A.Lorgnier (Bonifacio) ; P.14-15 : ATC/S.Alessandri (Palais des congrès d'Ajaccio), JC Attard (voilier à Saleccia) ; P.16-17 : F.Desjobert (plage de Cupabia), ATC (Santa Giulia) ; P.18-19 : ATC/S.Alessandri ; P.20-21 : ATC/S.Alessandri P.22-23 : G.Antoni ; P.24-25 : JC.Attard (marcheurs), C.Pilorget (jet ski) ; P.26-27 : C.Moirenc (balade équestre), F.Seuille (via ferrata à Tolla) ; P.28-29 : C.Boisvieux (randonneur à Bonifato), F.Desjobert (canyoning à Bavella) ; P.30-31 : F.Desjobert (kayakiste), C.Boisvieux (randonneurs à Asco) ; P.32-33 : F.Ferreira (bogues), S.Aude Balloide (ânes) ; P.34-35 : JC.Attard (ferme auberge), R.Maignan (rallye) ; P.36-37 : F.Desjobert (Nonza), J.C. Attard (église de Murato) ; P.38-39 ATC (Sampiero Corso), C.Moirenc (tour Santa Maria) ; P.40-41 C. Boisvieux (Manganello), ATC/S.Alessandri (forêt d'Aitone) ; P.42-43 : F. Desjobert ; P.44-45 : J.C. Attard (récolte des olives), C.Boisvieux (polyphonies)

Crédit texte : agence Mediasud News



COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE

17, boulevard du Roi Jérôme - BP 19 - 20181 Ajaccio Cedex 01
visit-corsica.com
corsica-made.com

WEB INFO TOURISME : info-fr@ctc-atc.com
Tel. : +33 (0)4 95 51 00 00 - Fax : +33 (0)4 95 51 14 40